

# De kenmerken van de nieuwe geboorte

Preeknummer 18

(tekst van de editie van 1872 – Thomas Jackson, editor)

**John Wesley**

Vertaling Dirk Hiemstra



**Huis van God**

...want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd

**Psalm 69:9**

## “Zo is een ieder die uit de Geest geboren is”<sup>1</sup>

### Inhoud

Voorwoord van de vertaler.....	3
Inleiding.....	4
1. Geloof.....	5
2. Hoop .....	9
3. Liefde .....	12
Betekenis .....	15

---

<sup>1</sup> Johannes 3:8

## Voorwoord van de vertaler

Er is in de wereld heel veel godsdienstigheid te vinden, de grote vraag is echter: "Wat is echt en waar komt het echt op aan?" John Wesley heeft over deze zaken gepreekt. John Wesley was de grote leider in de zogenaamde 'Wesley Revival', die door Engeland ging in de tijd dat hier de Franse revolutie plaats vond, hij stond aan de basis van wat later The United Methodist Church is geworden.

Dit artikel is een vertaling van een transcript van zijn preek getiteld "The Marks of the New Birth"<sup>2</sup>. Ik heb deze vertaling gemaakt omdat ik denk dat er tegenwoordig heel veel zaken, en soms ten onrechte, worden verondersteld op basis van religieus taalgebruik, op basis van zogenaamde bijbelse aannames. Als je bepaalde geestelijke zaken hebt ondergaan, je bent bijvoorbeeld gedoopt, je hebt "ja" gezegd op een aantal belijdenisvragen of je hebt het zogenaamde zondaarsgebed gebeden, dan zijn we binnen onze theologie geneigd hieraan de veronderstelling te verbinden, dat we wedergeboren moeten zijn. De vraag is wat mij betreft echter of we wel echt tot geloof gekomen zijn. In de bijbel, met name de eerste brief van Johannes staan een aantal teksten die suggereren, dat je aan een aantal kenmerken moet voldoen om te kunnen zeggen dat je uit God geboren bent. Woorden zoals:

*"Hieraan onderkennen wij..."<sup>3</sup>*

en

*"Hieraan zijn kinderen Gods en de kinderen van de duivel kenbaar"<sup>4</sup>,*

moeten wat mij betreft op deze wijze worden uitgelegd. John Wesley gaat in deze preek in op deze problematiek. Het is mijn bedoeling dat we geprikkeld worden om na te denken en om God te gaan zoeken, m.b.t. de echtheid van ons geloof. De apostel Paulus daagt ons hiertoe uit als hij zegt:

*Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in U is? Want anders zijt gij verwerpelijk.<sup>5</sup>*

Ik ben geen ervaren vertaler, er zal dus wellicht wel wat aan te merken zijn op de vertaling. Ik heb echter geprobeerd om de tekst zoveel mogelijk in zijn waarde te laten. De aangehaalde tekstverwijzingen zijn weergegeven in de NBG-vertaling van 1951. Ik bid dat God ons inzicht zal geven.

Gods Zegen.

Dirk Hiemstra

---

<sup>2</sup><http://www.umcmmission.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/Sermon-18-The-Marks-of-the-New-Birth>

<sup>3</sup> 1 Johannes 2:3; 2:5; 3:19; 3:24; 4:6; 5:2; 5:13

<sup>4</sup> 1 Johannes 3:10

<sup>5</sup> 2 Corinthiërs 13:5

## Inleiding

Hoe is iemand die "geboren is uit de Geest", dat is, opnieuw geboren, of uit God geboren? Wat wordt bedoeld met opnieuw geboren worden, uit God geboren worden of geboren worden uit de Geest? Wat houdt het in, een zoon of kind van God te zijn, of de Geest van het Zoonschap<sup>6</sup> te bezitten? Dat deze voorrechten, door de vrije genade van God, gewoonweg verbonden zijn met de doop (die zo genoemd wordt door onze Heer in het voorafgaande vers, het "geboren worden uit water en Geest") weten we; maar we zouden moeten weten wat deze voorrechten inhouden: wat is wedergeboorte?

Wellicht is het niet nodig om hier een definitie van te geven, omdat de bijbel deze hier niet geeft. Maar het feit dat deze vraag van het grootste belang is voor ieder mensenkind, omdat, "tenzij iemand opnieuw geboren wordt", "uit de Geest geboren", "hij het Koninkrijk van God niet kan zien"; stel ik voor om de kenmerken zo duidelijk mogelijk uit te leggen, zoals ik die vind beschreven in de Schrift.

- Het eerste kenmerk van de nieuwe geboorte, en de basis voor alle volgende kenmerken, is geloof.
- Het tweede schriftuurlijke kenmerk van diegenen die uit God geboren zijn, is hoop.
- Het derde bijbelse kenmerk van nieuwe geboorte, en dit is de grootste van allemaal, is liefde.
- En wat betekent het om uit God geboren te zijn?

---

*6 Huiiothesia: adoptie, aanneming tot zonen*

## 1. Geloof

- a. Het eerste kenmerk, en de basis voor alle overige, is geloof. Aldus Paulus:

*"Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus."*<sup>7</sup>

Aldus Johannes:

*"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn."*<sup>8</sup>

En opnieuw in zijn algemene brief:

*"Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is."*<sup>9</sup>

- b. Het is niet alleen maar een verondersteld geloof waar hier van gesproken wordt door de apostelen. Het is niet alleen maar een instemmen met de stelling dat Jezus de Christus is; noch puur en alleen maar een instemmen met alle belijdenissen in het oude en nieuwe testament. Het is ook niet alleen maar de veronderstelling aanhangen dat alle geloofwaardige dingen, geloofwaardig zijn. Dit te zeggen is hetzelfde te zeggen dat boze geesten uit God geboren zijn, omdat zij geloof hebben. Zij sidderen echter omdat zij geloven, beide, dat Jezus de Christus is en dat de hele schrift, ontvangen door de inspiratie van God, waar is zoals God waar is. Het is niet alleen een beamen van goddelijke waarheid van het getuigenis van God of het bewijs van wonderen; ook zij hoorden de woorden van Zijn mond, en kenden Hem als getrouw en waarachtig in zijn getuigenis. Zij konden niet anders dan het getuigenis dat Hij gaf over Zichzelf en over de Vader die Hem gezonden had accepteren. Ook zij zagen de machtige werken die Hij deed, en geloofden dat deze "uit God waren". Maar niettegenstaande dit geloof, zij zijn nog steeds

*...voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid bewaard gehouden"*<sup>10</sup>

Want al dit is slechts een dood geloof.

- c. Het ware, levende, christelijke geloof, wat een iedere heeft die uit God geboren is, is niet enkel een instemmen met en een begrijpen van, maar een verandering die door God in het hart bewerkt wordt; "een zeker geloof en vertrouwen in God, dat, door de verdiensten van Christus, zijn zonden zijn vergeven, en dat hij verzoend is door de genade van God. Dit impliceert dat de mens, om in Christus gevonden te worden, om aanvaard te worden door Hem, eerst zichzelf verloochend, dat hij alle vertrouwen op zijn vlees afwijst, zonder zelf iets in te kunnen brengen, niet te vertrouwen op eigen kunnen of wat voor eigengerechtigheid dan ook, hij tot God komt als een verloren, ellendige, verbroken, schuldige, nietige, hulpeloze zondaar; als iemand die definitief te mond gesnoerd is en die totaal schuldig voor God staat. Zo'n totaal besef en overtuiging van

---

<sup>7</sup> Galaten 3:26

<sup>8</sup> Johannes 1:12-13

<sup>9</sup> 1 Johannes 5:1

<sup>10</sup> Judas 1:6

zonde, waarbij alle woorden tekort schieten, wetend dat van Christus alleen onze redding moet komen, resulterend in een ernstig verlangen om gered te worden, moet vooraf gaan aan levend geloof, een vertrouwen op Hem, die door zijn dood de losprijs heeft betaald en de wet in zijn leven heeft vervuld. Dit geloof dan, waardoor we uit God geboren worden, is niet alleen een geloof in de geloofsartikelen (theorie), maar ook een werkelijk diep en oprecht vertrouwen in de genade van God, door onze Heer Jezus Christus.

- d. Een onmiddellijke vrucht van geloof, waardoor we uit God geboren worden, een vrucht die hier op geen enkele manier van los gemaakt kan worden, zelfs niet voor een uur, is 'macht over zonde', macht over alle soorten uiterlijke zonden en elk kwaad woord en werk; voor zover het bloed van Jezus op deze manier is toegepast,

*...het bewustzijn gereinigd wordt van dode werken<sup>11</sup>,*

en van innerlijke zonde; het hart wordt gereinigd van elk onheilig drift en verlangen. De vrucht die door Paulus breed uit wordt gemeten in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Hij zegt:

*Hoe zullen wij, die, (door het geloof), dood zijn voor de zonde, daarin nog leven?*

*... onze oude mens is met Christus gekruisigd*

*... Zo moet het ook voor U vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, maar stelt U ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven*

*...Immers, de zonde zal over U geen heerschappij voeren*

*...Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde*

*...thans vrijgemaakt van de zonde.<sup>12</sup>*

De simpele betekenis is dat, goddank, we eerst dienaren van de zonde waren en nu,

*...vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen zijn."*

- e. Ditzelfde voorrecht van onschatbare waarde voor de zonen van God is krachtig verklaard door Johannes, met name wat de eerste soort betreft, namelijk betreffende de uiterlijke zonde. Nadat hij heeft uitgeroepen hoezeer hij verwonderd was over de diepte van de rijkdom van de goedheid van God,

*Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is".<sup>13</sup>*

voegt hij er snel aan toe:

---

<sup>11</sup> Hebreeën 9:14

<sup>12</sup> Romeinen 6: 1-23

<sup>13</sup> 1 Johannes 3: 1-2

*Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.”<sup>14</sup>*

Sommigen zeggen: Dat is waar, een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde “uit gewoonte”. **“Uit gewoonte!”** Waar komt dat vandaan, ik lees het niet, het staat niet in het boek. God zegt eenvoudigweg: “Hij doet geen zonde”, punt. En U voegt er “uit gewoonte” aan toe? Pas op, zeg ik u, dat God niet “

*aan hem zal toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn”.*<sup>15</sup>

Speciaal in dit geval, omdat het commentaar wat U toevoegt de tekst teniet doet, zodat door deze ‘methodeia plane’, grieks voor sluwe misleiding, de kostbare belofte volkomen verloren gaat, door dit ‘kubeia anthropos’, grieks voor het valse spel van mensen<sup>16</sup>, wordt het woord van God ineffectief gemaakt. O, let op, U die op deze manier van het boek afneemt, en daarmee ook afneemt van de volle betekenis en geest van de woorden, waardoor alleen de dode letter overblijft, dat God U niet

*afneemt uw deel van het boek des levens.”*<sup>17</sup>

- f. Wat overblijft is de uitleg die de apostel er zelf aan geeft, binnen de context en teneur van het hele stuk. In het vijfde vers van dit hoofdstuk zei hij:

*En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.*<sup>18</sup>

En wat is dan zijn gevolgtrekking?

*Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.*<sup>19</sup>

Om het gezegde nog te benadrukken, voegt hij er hoogst noodzakelijke waarschuwing aan toe

*Kinderkens, laat niemand U misleiden*<sup>20</sup>

Want velen zullen proberen dit te doen, U ervan te overtuigen dat U onrechtvaardig mag zijn, dat U zonde mag bedrijven, en toch een kind van God kunt zijn.

*Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne*<sup>21</sup>

Dan volgt er:

---

<sup>14</sup> 1 Johannes 3:9

<sup>15</sup> Openbaringen 22:18

<sup>16</sup> Efeze 4:14

<sup>17</sup> Openbaring 22:18. Het griekse ‘biblos’, in de NBG vertaald met ‘geboomte’, is beter vertaald met ‘boek’

<sup>18</sup> 1 Johannes 3:5

<sup>19</sup> 1 Johannes 3:6

<sup>20</sup> 1 Johannes 3:7

<sup>21</sup> 1 Johannes 3:8

*Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.<sup>22</sup>*

De apostel voegt er aan toe:

*Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar<sup>23</sup>*

Door dit simpele kenmerk (het al of niet doen van zonde) zijn ze van elkaar onderscheiden. In dezelfde zin zijn de woorden uit het vijfde hoofdstuk veelzeggend:

*Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.<sup>24</sup>*

g. Een andere vrucht van dit levende geloof is vrede.

*Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, (alle zonden zijn uitgewist) ...hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus<sup>25</sup>*

Dit heeft de Heer zelf, de avond voor zijn sterven plechtig beloofd aan zijn volgelingen. Hij zei:

*Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, (jij die gelooft in God, geloof ook in Mij) niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u, Uw hart worde niet ontroerd of versaagd<sup>26</sup>*

En opnieuw:

*Dit heb Ik tot U gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt<sup>27</sup>*

Dit is die vrede van God die alle verstand te boven gaat, die rust voor de ziel, die niet in het hart van de natuurlijke mens is opgekomen, die zelfs voor de geestelijke mens onuitsprekelijk is. En het is een vrede die door geen van de machten op de aarde of van de hel geroofd kan worden. Golven en stormen beuken er op, maar het blijft onwrikbaar, omdat het op de rots gefundeerd is. Het bewaart de harten en gedachten van de kinderen van God, te allen tijde en op alle plaatsen. Of het nu is in rust of in pijn, ziekte of gezondheid, overvloed of gebrek, zij zijn gelukkig in God. In elke toestand hebben zij geleerd om tevreden te zijn, ja zelfs om God dank te brengen door Christus Jezus, verzekerd van "wat er ook is, het is het beste", omdat het zijn wil is voor hen: zodat in alle wisselvalligheden van het leven hun "hart standvastig is, gelovend in de Heer.

---

<sup>22</sup> 1 Johannes 3:9

<sup>23</sup> 1 Johannes 3:10

<sup>24</sup> 1 Johannes 5:18

<sup>25</sup> Romeinen 5:1

<sup>26</sup> Johannes 14:27

<sup>27</sup> Johannes 16:33



## 2. Hoop

- a. Een tweede bijbels kenmerk van hen, die uit God geboren zijn, is hoop. Petrus, sprekend tegen de kinderen van God, die toen ver verspreid waren, zei dit:

*Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.<sup>28</sup>*

Elpis Zao, grieks voor een levendige of levende hoop, zei de apostel; omdat er ook een dode hoop bestaat, net zoals een dood geloof, een hoop die niet afkomstig is van God, maar van de vijand van God en mens. Dit blijkt uit de vrucht die zichtbaar wordt, die zijn oorsprong vind in trots, de oorsprong van elk kwaad woord of werk. Daarentegen is ieder mens, die deze levende hoop in zich heeft, heilig is omdat Hij die hem geroepen heeft heilig is<sup>29</sup>, Ieder mens die oprecht kan zeggen tot zijn broeders in Christus:

*Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods..., ...want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.<sup>30</sup>*

- b. Deze hoop impliceert ten eerste het getuigenis van onze eigen geest of geweten, dat we wandelen in eenvoud en goddelijke oprechtheid<sup>31</sup>. Ten tweede het getuigenis van de Geest van God, getuigenis gevend met of aan onze geest, dat we kinderen van God zijn, en zijn we kinderen, dan ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus<sup>32</sup>.
- c. Laat ons in ogenschouw nemen wat ons hier geleerd wordt door God zelf, betreffende dit heerlijke voorrecht van zijn kinderen. Wie is het hier die getuigd? Niet alleen onze geest, ook de Geest van God: Hij is het die getuigt met onze geest. En waar legt Hij getuigenis van af? Dat wij kinderen van God zijn, en dan ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus.

*...immers, indien wij delen in zijn lijden,*

Als we onszelf verloochenen en dagelijks ons kruis opnemen, als we blijmoedig de tegenstand en vervolging verdragen, ter wille van Hem,

*...is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.*

En in wie legt de Geest van God getuigenis af? In ieder, die een kind van God is. Op basis van ditzelfde argument onderstreept de apostel, in de voorafgaande verzen het nog eens:

*Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het Zoonschap, door*

---

<sup>28</sup> 1 Petrus 1:3

<sup>29</sup> 1 Petrus 1:15

<sup>30</sup> 1 Johannes 3:2-3

<sup>31</sup> 2 Corintiërs 11:3

<sup>32</sup> Romeinen 8:16-17

*welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.*<sup>33</sup>

- d. De variatie in de zin van het vijftiende vers moeten we nader bekijken: "...maar gij hebt ontvangen de Geest van het Zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader." U, zovelen als zonen van God zijn, hebben, krachtens het zoonschap, dezelfde Geest van het zoonschap ontvangen, waar door we roepen: Abba, Vader, wij, de apostelen, profeten en leraars, dienaren van Christus en rentmeesters van de geheimenissen van God. En wij en U hebben één en de zelfde Heer, dus hebben we één en dezelfde Geest. Zoals we dus één geloof hebben, hebben we ook één hoop. Wij en U zijn verzegeld met de 'Geest der belofte', de oprechtheid van uw en onze erfenis. Dezelfde Geest die getuigt met uw en onze geest, dat wij kinderen van God zijn.
- e. En op deze wijze is de schrift vervuld, die verklaard:

*Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden*<sup>34</sup>

Want het is gemakkelijk om te geloven, dat, hoewel smart vaak voorafgaat aan het getuigenis van Gods Geest met onze geest, (en dat moet ook tot op zekere hoogte, terwijl we zuchten onder vrees en het gevoel van de toorn van God die op ons rust). Toch, zodra hij die in zich voelt, zijn smart wordt omgedraaid in vreugde. Wat ook zijn pijn geweest mag zijn, toch, zodra het uur aangebroken is, hij zich de smart niet meer herinnert, vanwege de vreugde van het uit God geboren zijn. Het moge zo zijn, dat velen van U nu smart te dragen hebben, omdat U

*...uitgesloten van het burgerrecht Israëls.*<sup>35</sup>

omdat U zich bewust bent dat U deze Geest niet hebt; dat U bent:

*zonder hoop en zonder God in de wereld".*

Maar als de Trooster gekomen is, dan zal uw hart zich verblijden, ja,

*...uw hart zal zich verblijden en niemand ontnemt U uw blijdschap.*<sup>36</sup>

We verheugen ons:

*Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.*<sup>37</sup>

Zoals Petrus zei:

*Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkelijke erfenis, die in de*

---

<sup>33</sup> Romeinen 8:14-16

<sup>34</sup> Mattheus 5:4

<sup>35</sup> Efeziërs 2:12

<sup>36</sup> Johannes 16:22

<sup>37</sup> Romeinen 5:1-2

*hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt U daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeking bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt U met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.<sup>38</sup>*

Onuitsprekelijk inderdaad! Het is niet aan de tong van de mens om de vreugde in de Heilige Geest tot uitdrukking te brengen. Het is

*..het verborgen manna..., ...welke niemand weet, dan die hem ontvangt.<sup>39</sup>*

Maar dit weten we, het blijft niet alleen, maar het vloeit over, in de diepten van verdrukking. Zijn de vertroosting van God klein bij zijn kinderen, als alle aardse troost ontbreekt? Zeker niet. Maar als het lijden overvloedig wordt, worden de vertroosting van de Geest meer overvloedig, zo zelfs. Dat de zonen Gods lachen om de verwoesting die komt<sup>40</sup>, ja zelfs in pijn, hel en graf, terwijl we Hem kennen, die de sleutels heeft van de dood en het dodenrijk, en spoedig:

*...de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen<sup>41</sup>*

Horende, nu al, de grote stem in de hemel:

*... Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.<sup>42</sup>*

---

<sup>38</sup> 1 Petrus 1:3-8

<sup>39</sup> Openbaringen 2:17

<sup>40</sup> Job 5:22

<sup>41</sup> Openbaringen 20:14

<sup>42</sup> Openbaringen 21:3-4

### 3. Liefde

- a. Een derde schriftuurlijk kenmerk van hen die uit God geboren zijn, en dat is de grootste van alle, is de liefde:

*...omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is,<sup>43</sup>*

*...dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.<sup>44</sup>*

Door deze Geest, blijven ze opzien naar God als verzoenende en liefhebbende Vader. Ze roepen Hem aan voor hun dagelijks brood, voor alles wat nodig is, zowel voor de ziel als ook het lichaam. Ze storten voortdurend hun harten voor Hem uit, wetende:

*...dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden<sup>45</sup>*

Hun blijdschap is in Hem. Hij is de vreugde van hun hart, hun schild, en hun zeer grote beloning.<sup>46</sup> Hij is het verlangen van hun hart, het is hun spijs en drank om zijn wil te doen, voor hun geldt:

*...als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen...<sup>47</sup>*

- b. In deze zin ook:

*en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.<sup>48</sup>*

Zijn geest verheugd zich in God, zijn Redder. Hij heeft de Heer Jezus Christus oprecht lief. Hij is zo met Hem verenigd tot één Geest. Zijn ziel kleeft aan Hem en kiest alleen Hem als gans begeerlijk, als één uit duizenden. Hij kent het gevoel om te weten:

*Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem,<sup>49</sup>*

*Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten; daarom heeft God U voor altoos gezegend.<sup>50</sup>*

- c. De noodzakelijke vrucht van deze liefde van God is de liefde voor de naaste, voor iedere ziel die God gemaakt heeft, zelfs voor onze vijanden, zelfs voor hen die ons nu boosaardig misbruiken en vervolgen. Een liefde waarmee we ieder mens liefhebben als onszelf, als ons eigen leven. Nee, onze Heer heeft het zelfs no sterker uitgedrukt door te

---

<sup>43</sup> Romeinen 5:5

<sup>44</sup> Galaten 4:6

<sup>45</sup> 1 Johannes 5:15

<sup>46</sup> Genesis 15:1

<sup>47</sup> Psalm 63:5

<sup>48</sup> 1 Johannes 5:1

<sup>49</sup> Hooglied 2:16

<sup>50</sup> Psalm 45:2

stellen dat we elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Derhalve is het gebod dat in de geschreven is in harten van een ieder die God liefheeft, dit:

*...gelijk Ik U liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.<sup>51</sup>*

De apostel leidt uit deze liefde af dat we ons leven inzetten voor de broeder.

*Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.<sup>52</sup>*

Als we ervaren dat we klaar zijn om dit te doen, waarlijk onze naaste lief te hebben, dan weten wij dat:

*...wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben.<sup>53</sup>*

*Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.<sup>54</sup>*

*...want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.<sup>55</sup>*

d. Maar zullen sommigen zeggen: "De apostel zegt toch:

*Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren.<sup>56</sup>*

Ja, en dat is de liefde voor de naaste ook, in dezelfde zin als de liefde voor God. Wat moeten we hier uit afleiden? Is het zich uiterlijke houden aan de geboden, niet de graadmeter voor het liefhebben van God met heel ons hart, heel ons verstand, heel onze ziel, en heel onze kracht, en het feit dat we onze naaste liefhebben als onszelf? Is dan het liefhebben van God dan geen genegenheid van de ziel, en niet alleen een uiterlijke dienst? En is de liefde voor de naaste dan niet een houding van het hart, en alleen maar een weg van uiterlijke werken? Door op een dergelijke manier te reageren op de woorden van de apostel, weerleggen we hem al overtuigend. De simpele onweerlegbare uitleg van de tekst is, dat dit het bewijs is voor onze liefde voor God, ons houden aan het eerste en grote gebod, en het houden van de rest van de geboden. Want ware liefde, als deze is uitgestort in onze harten, noopt ons zo te handelen, want, diegene die God liefheeft met zijn hele hart, is ook degen die God liefheeft met al zijn kracht.

e. Een tweede vrucht van de liefde van God, voor zover deze hier van onderscheiden kan worden, is de universele gehoorzaamheid aan Hem die we liefhebben, in overeenstemming met zijn wil. Gehoorzaamheid aan alle geboden van God, innerlijk zowel als uiterlijk, gehoorzaamheid van ons hart en leven, onder alle omstandigheden, op elke denkbare manier. Wat ons drijft ligt overduidelijk hierin, dat we

*...volijverig in goede werken<sup>57</sup>*

---

<sup>51</sup> Johannes 13:34

<sup>52</sup> 1 Johannes 3:16

<sup>53</sup> 1 Johannes 3:14

<sup>54</sup> 1 Johannes 14:13

<sup>55</sup> 1 Johannes 14:7

<sup>56</sup> 1 Johannes 5:3

zijn,

*...honger en dorsten naar gerechtigheid<sup>58</sup>,*

op elke denkbare manier, voor alle mensen, het U verheugen in het

*...brengen van offers en het uzelf opofferen<sup>59</sup>*

voor ieder mensenkind, niet zoekend naar beloning in deze wereld, maar alleen de wederopstanding van de rechtvaardigen te zoeken.

---

<sup>57</sup> Titus 2:14

<sup>58</sup> Mattheus 5:6

<sup>59</sup> 1 Corintiërs 12:15

## Betekenis

- a. Ik dus ben de kenmerken van de nieuwe geboorte duidelijk neergelegd, zoals ik die neergelegd vind in de schrift. God zelf geeft op deze manier dus zelf antwoord op de grote vraag, wat het betekent om uit God geboren te zijn, hoe iemand is, overeenkomstig de geheimenissen van God, die uit de Geest geboren is. Dit is het, naar het oordeel van de Geest van God, om een kind van God te zijn: Zo in God te geloven door Christus, dat we geen zonde meer bedrijven, op elk moment te genieten van de

*vrede van God die alle verstand te boven gaat*<sup>60</sup>,

deze hoop op God te hebben, door de Zoon van zijn liefde, dat we een getuigenis hebben in ons geweten, en dat de Geest van God getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn, van waaruit alleen maar vreugde kan ontspringen

*in Hem door wie wij de verzoening hebben ontvangen.*<sup>61</sup>

God, die ons eerst heeft lief gehad, zo lief te hebben, zoals we nog nooit een schepsel hebben liefgehad: zodat we ons gedrongen weten om anderen lief te hebben als onszelf, met niet alleen een liefde, vanuit een brandend hart, maar een liefde opvlammend in alles wat we zeggen en doen, en van ons leven een liefdewerk te maken, gehoorzaam te blijven aan de geboden:

*Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.*<sup>62</sup>

*Wees heilig wat ik, de Heer ben heilig.*<sup>63</sup>

*Gij dan zult volmaakt zijn gelijk Uw hemelse Vader volmaakt is.*<sup>64</sup>

- b. Wie ben U dan als U zo uit God geboren bent? U weet wat U door God gegeven is. U weet duidelijk dat U een kind van God bent, in de volle zekerheid van uw hart voor Hem. Ieder van U, die deze woorden tot zich neemt, kan niet anders dan voelen, en de waarheid weten, of U op dit moment (rekenschap afdlegend aan God en niet aan mensen) een kind van God bent of niet. De vraag is niet wat U verondersteld te zijn op basis van uw doop (ga dit niet uit de weg), maar wat ben U nu? Is de Geest van het zoonchap nu in uw hart? Kijk hiervoor in uw eigen hart. Vraag niet of U ooit geboren was uit water een Geest, maar of U nu een tempel bent van de Geest in U woont. Het moge zijn dat U eens besneden was met de besnijdenis van Christus, maar rust de Geest van Christus, de Geest der heerlijkheid nu op U? Anders is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden.
- c. Zeg niet in uw hart: "Ik ben gedoopt, dus ben ik een kind van God." Helaas, deze stelling zal op geen enkele manier houdbaar zijn. Hoeveel gedoopte veelvraters of drinkebroers zijn er, gedoopte leugenaars en grootsprekers, gedoopte spotters en kwaadsprekers, gedoopte hoerenlopers, dieven en afpersers? Wat denkt U? Zijn dit kinderen van God? Voorwaar ik zeg U, wie U ook bent, als een van bovenstaande eigenschappen op U van toepassing is:

---

<sup>60</sup> Filippenzen 4:7

<sup>61</sup> Romeinen 5:11

<sup>62</sup> Lucas 6:36

<sup>63</sup> 1 Petrus 1:16

<sup>64</sup> Mattheus 5:48

---

*Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen*<sup>65</sup>

U roep ik toe, in de Naam van hem door U opnieuw kruisigt wordt, met de woorden aan het adres van uw besneden voorgangers:

*Slangen, adderengebroad, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?*<sup>66</sup>

- d. Zeker, tenzij U opnieuw geboren bent! U bent nu dood in uw overtredingen en zonden. Om nu te zeggen dat er niet zoals is als opnieuw geboren worden, omdat U meent dat dit alleen verbonden zou zijn met de doop, is hetzelfde als uzelf verzegelen onder het oordeel, uzelf toevertrouwen aan de hel, zonder hulp, zonder hoop. Sommigen mogen denken dat dit rechtvaardig is, in hun toewijding aan de Here der heerscharen, zeggen: "Verbreek de zondaars, deze Amelekieten! Laat de Gibeonieten totaal vernietigd worden! Ze verdienen niet anders!" Nee, noch ik, noch jij. Mijn en uw verdiende loon, net zoals die van hun, is de hel. Het is dan ook genade, vrije, onverdiende genade, dat we nu nog niet in het onuitblusbare vuur liggen. U mag dan zeggen: "Maar wij zijn gewassen, we zijn geboren uit water en Geest". Ook zij waren dat, dit verhindert niet dat wat zij waren U ook nu bent. Weet U niet dat:

*Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God*<sup>67</sup>

Vooruit, U, zogenaamde heiligen van deze wereld, U, die zo geroemd wordt door de mensen, wie van U wil de eerste steen werpen? Op deze ellendigen, niet geschikt om te leven op aarde? Deze ordinaire hoerenlopers, overspelers en moordenaars? Leert U eerst maar wat het betekent:

*Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.*<sup>68</sup>

*Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.*<sup>69</sup>

*Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?*<sup>70</sup>

- e. "Voorwaar, voorwaar ik zeg U" ook U moet opnieuw geboren worden. "Tenzij U" ook "opnieuw geboren wordt, kun U het koninkrijk van God niet zien". Steun niet langer op de gedachte dat U door de doop opnieuw geboren bent, te denken dat U toen al een kind van God gemaakt bent, en op basis daarvan erfgenaam zou zijn van het Koninkrijk der hemelen. Maar, niet tegenstaande dit: U bent een kind van de duivel. Daarom moet ook U opnieuw geboren worden. Sta niet toe dat Satan uw hart vult met haarkloverij, terwijl de situatie duidelijk is. U hebt gehoord wat de kenmerken zijn van de kinderen van God. Iedereen die hier niet aan voldoet, of U nu gedoopt bent of niet, moeten deze kenmerken ontvangen, of anders voor eeuwig verloren gaan. En als U al gedoopt bent, uw enige hoop is dit: dat zij die door de doop kinderen van God geworden zijn, maar nu kinderen van de duivel zijn, moge U dan opnieuw kracht ontvangen om kinderen van God te worden, dat U opnieuw mag ontvangen wat U kwijt geraakt zijn, namelijk, "...de Geest van het zoonschap, door wie wij roepen, Abba, Vader!"

---

<sup>65</sup> Johannes 8:44

<sup>66</sup> Mattheus 23:33

<sup>67</sup> Lucas 16:15

<sup>68</sup> 1 Johannes 3:15

<sup>69</sup> Mattheus 5:28

<sup>70</sup> Jakobus 4:4



Amen, Heer Jezus! Dat een ieder in zijn hart bereid is om uw aangezicht te zoeken, en opnieuw te ontvangen de Geest van het zoonschap, door wie wij roepen: "Abba, Vader!". Laat hem nu opnieuw de kracht hebben om te geloven in Uw naam om een kind van God te worden, en te kennen en te ervaren dat hij heeft: "De verlossing in Zijn bloed, de vergeving van zonden", en dat hij "geen zonde meer kan bedrijven, omdat hij uit God geboren is. Laat hem opnieuw hebben "een levende hoop" zodat hij "zichzelf reinigt, omdat U rein bent". En omdat hij een zoon is, laat de Geest van liefde en heerlijkheid op hem rusten, hem reinigende van alle vuilheid in vlees en geest, en hem te onderwijzen om volmaakt te worden in heiligheid in de vreze des Heren!"